

## HET LEVENSPAD

Deze creatie maakte ik voor een uitvaart waarbij de nabestaanden, familie, vrienden, collega's, burens gevraagd werd om een bloem of een foto mee te nemen. Die kregen een plek in de creatie tijdens de uitvaartplechtigheid, zodat deze gaandeweg compleet werd.



Zo kan er ook een levensboom of een krans gecreëerd worden. Er zijn tal van mogelijkheden.

Voordat een creatie ontstaat praat ik eerst met de nabestaanden of de uitvaartleider om een beeld te krijgen van de overledene. Dat is cruciaal, Ik wil iemand eerst 'leren kennen'. Vanuit dat beeld ontstaat dan vanzelf het idee voor een creatie

Iedereen verdient een goed en waardig, maar vooral persoonlijk afscheid waarin hij of zij wordt herdacht. Daar moet je dan misschien wat moeite voor doen en voor open willen staan, maar je krijgt er zoveel voor terug. Hiermee wil ik een bijdrage leveren aan de verwerking.

## De Lauwerkrans

Alice Bosch  
Sambrestraat 10,  
9406 PA Assen  
tel. 0592-399088  
06 15 23 32 49  
alicebosch@home.nl  
www.delauwerkrans.eu



Unieke rouwcreaties vol met  
beelden en symboliek

"Iedereen  
verdient een  
persoonlijk  
afscheid"



*Sfeer vond ik altijd al belangrijk en daar horen bloemen bij. Mijn creaties waren eerst niet bedoeld voor uitvaarten maar sierden de kamers van het huis van mij en mijn echtgenoot Wim. Daar vielen ze op. Mensen bewonderden ze, maar zelf vond ik het eigenlijk gewoon. Iets wat je kan, vind je niet bijzonder. Maar de mensen om me heen vonden dat ik er iets mee moest doen. Die raad volgde ik op toen Wim ernstig ziek werd en uit het arbeidsproces raakte. Dat was het moment waarop ik besloot van mijn hobby mijn werk te maken. Ik liet me inschrijven als freelance floriste en ging met mijn creaties naar fairs en andere gelegenheden. Mijn eerste echte rouwopdracht was die voor Greet, een bloemenvriendin, van wie de man overleed. Zij vroeg mij het rouwstuk voor hem te maken. En dan ga je "broeden" Het bleek het begin van meer opdrachten en ideeën. Mijn creaties waren al onderdeel van menige uitvaart.*



*Foto's, herinneringen uit gelukkiger tijden..*

## UNIEKE ROUWCREATIES



*Mijn rouwcreaties vallen moeilijk uit te leggen met alleen woorden. Je moet ze ook zien. Ze zijn zoveel meer dan een bloemstuk. Beelden en symboliek spelen een belangrijke rol. Beelden spreken, ze vertellen een verhaal. Daarom zijn er in de rouwcreaties die ik maak vaak foto's terug te vinden van de overledene zelf en/of van mensen, dieren, dingen en plaatsen die hem of haar dierbaar waren en die zijn/haar levensverhaal vertellen. Ook gedichten en briefjes van de nabestaanden zijn er wel eens in verwerkt.*



## HET BOEK

*Het boek wordt gesloten.  
Een mooie symboliek.*

*In de rouwcreatie kunnen foto's en gedichten of een verhaal verwerkt worden. De bladzijden worden gelamineerd voordat ze op het metalen boek worden gelijmd.*

*De creatie kan i.p.v. een fotolijst.*

*Tijdens het afscheid kan het boek daadwerkelijk gesloten worden door iemand van de nabestaanden. Na afloop van de afscheidceremonie kan de creatie op het graf geplaatst of mee naar huis genomen worden. Zijn de bloemen uitgebloeid dan kan het boek bewaard worden met enkele dierbare spulletjes erin.*

